



## Hvad er minikonfirmandundervisning?

Minikonfirmandundervisningen er et kirkeligt tiltag inden for dåbsoplæring, som blev skudt i gang i starten af 90'erne.

Indførelsen af minikonfirmand-undervisning har været en kolossal succes på landsplan. Det kan man roligt sige, at det også har været her i Gelsted de år, det har kørt.

Når det er sådan en succes med dette tilbud, hænger det formentlig sammen med, at børn netop på dette alderstrin i særlig grad er optaget af livets store spørgsmål. Spørgsmål om Gud, døden og hvordan liv i det hele taget er opstået osv. De fortjener at blive taget alvorligt og få nogle seriøse og grundige svar. Jeg gør mig i undervisningen umage med at skabe et trygt og tillidsfuldt rum, hvor vi kan tale om alt mellem himmel og jord.

Folkekirken har ikke færdigsyede svar på tilværelsens allerstørste spørgsmål. Jeg sidder heller ikke inde med disse svar. Så jeg lægger meget vægt på, at børnene ikke skal tro og mene det samme som mig. Kristendommen besvarer først og fremmest livets store spørgsmål med fortællinger – og dette er netop en form for svar børnene har stor sans for.

I det hele taget skal børnene lære den kristne tradition, de omgives af, at kende. Centrale emner som: dåb, nadver, vielse, begravelse, påske, pinse og jul vil blive behandlet. Desuden skal de høre en del af mange spændende historier fra biblen; de skal lære Fadervor og vi vil synge sange fra den danske salmebog.

Endelig vil deres egen lokale sognekirke blive kraftigt inddraget i undervisningen. Undervisningen vil bestå i: leg, fortælling, sang, tegning, maling, drama og ikke mindst samtale.

## Til børn i 3. klasse og forældre.

Har du lyst til at gå til minikonfirmand i Gelsted Sognehus?

”Minikonfirmand” foregår **tirsdag** lige efter skole og frem til kl. **16:00** i **Gelsted Sognehus**. Vi starter hver gang med at spise sammen.

I vil **den første gang** blive hentet på Pyttens parkeringsplads efter skoletid. Resten af forløbet kommer I selv til sognegården.

’Minikonfirmand’ begynder i uge 3.

Forløbet afsluttes med en minikonfirmation i Gelsted kirke 28. marts, klokken 14:00. En lille festlig familiegudstjeneste, hvor minikonfirmanderne bliver minikonfirmeret og hvor jeres familier er inviteret med.

Jeg vil gerne være minikonfirmand.

Tilmeld på mail, hvor I oplyser følgende (I kan også aflevere denne udfyldt i kirkens postkasse, der hænger ved graverhuset) **senest søndag den 10. januar 2021**.

Navn: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Forældres navn: \_\_\_\_\_

Tlf: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Jeg giver hermed samtykke til, at kirken må bruge billeder af mit barn på kirkens hjemmeside, sociale medier og i trykt materiale (\_\_\_)

Forældres underskrift:

---

Send til mailadresserne enten [mathias.thorsson@hotmail.com](mailto:mathias.thorsson@hotmail.com) eller [grha@km.dk](mailto:grha@km.dk) (eller aflever i kirkens postkasse).

For yderligere information ring til Mathias – 71796366.

Bedste hilsner

Minikonfirmandunderviser Mathias Magnussen Thorsson